

Bedankt voor de  
prachtige bloemen-  
Danke

Lidy Bultje - van Dillen  
1939 - 2022

voor Lidy

Arabeske voor piano tweehandig

Ik speel en Schumann sterft onder mijn handen door langzame verwurging, noot voor noot. Even een schijn van melodie en dan het reutelen van de dood.

Zij speelt en uit het blad waarin ze sliepen als balsemienzaad, springen klanken op, ranken, verstrengelen zich, wijken uiteen, zien elkaar lachend terug, verdwijnen in de tintelend blauwe lucht.

Ik ben de doodgraver die maant: Memento Mori, zij een van leven zingende juichende stem.

Jasper de Jonge  
(collega van school)

Hartelijk dank aan iedereen die met Lidy en met ons heeft meegeleefd tijdens haar ziekte en na haar overlijden. We vonden het heel fijn om in jullie warme reacties te horen en te lezen wat ze voor jullie heeft betekend. Het was heel jammer dat er maar een beperkt aantal mensen aanwezig kon zijn bij het afscheid. Desondanks was het een mooie, persoonlijke terugblik op haar veelzijdige leven.

Pauline en Hugo  
Bregje, Baukje

Maart 2022

