

Familie van Iet, vrienden en bekenden hier bijeen.

Vandaag gedenken we een Markante Vrouw. Daar zijn we het wel over eens. En dat doen we ieder met zijn of haar eigen gedachten. Zo ook PROBUS.

PROBUS 91 heeft van dat lange leven de laatste 30 jaar met haar mogen meemaken. Zij was lid van nagenoeg het eerste uur. Zij bracht ons regelmatig haar lezingen en deelde haar ervaringen met ons in de tweewekelijkse bijeenkomsten en excursies.

Wij kenden haar aan haar eigen stijl, en als iemand die nadrukkelijk aanwezig was. Zij deed dit met haar zo kenmerkende eigenheid, want die eigenheid had ze bepaald wel. Dat weten we en dat kennen we...

Wat een lang en gevuld leven. Wij leerden bij voorbeeld dat zij wellicht de enige van ons was die de historische vooroorlogse tram van Rhenen naar Wageningen nog gebruikt had en die de Tweede Wereldoorlog zeer betrokken had meegemaakt. En wie van ons kan dat haar nazeggen. En over de oorlog hield zij nog niet zo lang geleden een aangrijpende persoonlijke lezing.

Artistiek, natuurlijk en daar hoeven we niet verder over uit te wijden. Wel dat ze haar talenten ook *deelde* met

ons. En dat “delen” is ook zeer letterlijk te nemen. Zo deelde ze eens gemaakte glazen kunstwerkjes uit waarover zij veel vertelde. Artistiek was ze in de brede zin van het woord dus en dat liet ze ons ervaren.

Zij gaf ons veel en daardoor was het voor PROBUS leden geen probleem om ook *haar* van dienst te zijn, vooral in de latere jaren toen ze minder mobiel werd. Vaak halen en brengen.

Zo een 700 jaar geleden zei een wijze Franciskaner monnik ooit dat we aan het eind van ons leven niet mee kunnen nemen wat we verzameld hebben, maar wel wat we *gegeven* hebben. Als dat waar is, dan is in Iet wellicht een rijk mens vertrokken. Want in al haar eigenheid heeft zij ook veel gegeven. Als mens en vooral als kunstenaar.

Wij blijven achter, met natuurlijk droefheid maar ook met dankbaarheid voor haar leven. Droefheid en dankbaarheid zijn niet tegengesteld. In tegendeel zij vullen elkaar perfect aan.

In dit perspectief nemen wij afscheid van Iet.

Een Markante Vrouw....

Iet: Met respect en in gedachtenis.

